

Verein der Völkermordgegner e.V. Frankfurt / Main

Soykırım Karşıtları Derneği (SKD); Kontakt : Ali Ertem Tel.: 0049/69/5970813; E-Mail: skd@gmx.net

SKD (Soykırım Karşıtları Derneği) Türkiye’de bir Grup Aydının başlatmış olduğu “Özür diliyorum” başlıklı imza kampanyasını desteklemektedir! Tüm Üyelerini ve Dostlarını bu Kampanyaya katılmaya davet etmektedir!

İmzaya açılan metni, SKD olarak 10 yıldır mücadelesini verdiğimiz “soykırımın tanınması ve kamu vicdanında mahkûm edilmesi” anlayışımız ve ölçüleri temelinde değerlendirecek olursak, hayal kırıklığına uğrayacağımız kesindir. Ancak, işlenen toplu cinayetlerin, hesaba kitaba sığmayan sayısız kötülüklerin telafisi ve bir daha tekrar etmemesi için **özür**’ün, **empati**’nin, tamamen yabancı olan bir toplumda, atılan bu adımı, büyük bir medeni cesaret olarak değerlendirmemiz gerekir. Türkiye “sivil itaatsizlik” tarihinde, insanlığa karşı işlenmiş bir suçun inkârına karşı, vicdani sorumluluk duygusu ile çok ender kitlesel karşı duruşlardan biri¹ olması bakımından, saygıyla karşılanması gerekiyor. Bu nedenle kampanyaya öncülük eden aydınlarımızı kutluyoruz.

Biz, Türkiye koşullarında onların bu olumu tavrını böyle değerlendirirken, kampanyaya temel olan açıklamadaki hata ve eksiklikleri, dostça dayanışma içinde eleştirmenin de, geleceğimiz için sorumluluğumuzun, onlara duyduğumuz saygının bir gereği olarak algılanmasını umut ediyoruz.

İmza metninin iki cümleden ibaret olduğunun farkındayız. Buna rağmen söz konusu iki cümlelerin taşıdığı, soykırım mağduru halklarla ilişkiler bağlamında toplumumuzun geleceğine yön verme (niyet ne olursa olsun) özelliğinin, yadsınmaması gerektiği inancındayız. “Büyük felaket’e duyarsız kalınmasını, onun inkâr edilmesini vicdanı”na sığdıramayanlar da, onu inkâr ederek “Gerekirse yine yaparız!” diyenlerde, imza metnini bu gerçeği göz önünde bulundurarak değerlendirmektedirler. Buna uygun olarak iki cümlelik kısa kampanya metnine baktığımızda eksik ve hatalı bulduğumuz en önemli noktaları, şöyle özetlemenin mümkün olduğunu düşünüyoruz:

- 1- 1915’teki “Büyük Felaket²”in açık bir dille “**Soykırım**” olarak tanınıp, mahkûm edilmemesi önemli bir hatadır. Ermeni halkının “Büyük felaket”e değil, ama “**Büyük**

¹ Hatırlanacağı gibi SKD de soykırımın kabul edilmesi ve soykırım mağduru halklardan özür dilenmesi için 1999 yılında (Ocak ayı başından Temmuz sonuna kadar) Almanya ağırlıkta olmak üzere, Batı Avrupa’da bir imza kampanyası yürütmüştü. 7 ay zarfında 11.247 imza toplandı. 1915 Soykırımının kabulü ve inkârcılığa karşı esas olarak Türk ve Kürt göçmenleri arasında yürütülen başarılı ilk kitlesel kampanya idi.

Bizim açımızdan özür beklenen adres Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğundan, imzalar direkt olarak oraya iletilmişti. İmza paketi ve ekte bulunan mektubumuz TBMM’nde “alıcı” bulamadığından, açılıp incelendikten sonra adresimize geri gönderildi. Ne yazık ki, meclisin o dönemki başkanı (Yıldırım Akbulut) ve vekilleri körleri ve sağıruları oynadılar. Ne bir cevap bir verdiler, ne de bir tavır takındılar. TBMM’nin kabul etmediği imzalar 1915 soykırımının kabulü için şu ulusal parlamentolara iletildi: Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, İsveç, Avusturya ve Norveç. Avusturya ve Norveç dışında adı geçen ulusal parlamentoların tümü Ermeni soykırımını kabul ettiler.

² Eğer ki, bu kavramla Ermeni halkının kullandığı “**Meds Jerern**” (telaffuz edilişi, Meds Yeğern) kast ediliyorsa, bu kavramın karşılığı “Büyük Felaket” değil, insan hafızasından silinmesi mümkün olmayan “**Büyük Cinayet**”, ya da “**Büyük Canilik**” anlamına gelmektedir. 1915 Soykırımının içeriğini boşaltmak için oynanan oyunlar, icat edilen “tehcir, karşılıklı mukatele, kıtlık ve salgın hastalıklardan telef olma” vs. kavramlar göz önünde bulundurulduğunda, devletin inkar fiiline, dezenformasyonuna, objektif olarak ortak olmamak için kullanılan ifadeler, daha dikkatli seçilmelidir. Hukuken tanımı çok net olan “**Soykırım**” kavram üzerinde oynanmamalıdır.

cinayete” yüklediği yegâne anlam **soykırımdır**. Günümüz Türkiye toplumunun “Büyük Felaket”ten anladığı ise, Düzce -Adapazarı -Marmara hattı depreminden öte bir şey değildir. 100 yıllık bellek erozyonundan muzdarip toplumumuzun, Erzincan depremini hatırlayıp hatırlamadığı büyük bir soru işaretidir. Ama “**Soykırım**” (devlet her ne kadar bu terimin önüne “sözde” ibaresinin konmasını mecbur kılsa da) teriminin anlamı, her iki toplum için de aynıdır.

- 2- Soykırımın sorumlusu olan ve yıllardır inkâr siyaseti güderek onu sahiplenen devletin kınanmaması, sorumluluklarını yerine getirmesinin talep edilmemesi önemli bir hatadır.
- 3- 1915 soykırımının diğer mağduru olan Süryani, Helen ve Ezidi halklarının özür bağlamında zikredilmemiş olması, önemli bir eksiklik. Soykırım zihniyetinin Cumhuriyet döneminde de kesintisiz devam ettiği bilinen bir gerçektir. “Kürt isyanları”nın (ulusal baskı ve zulme karşı savunma nitelikli direniş demek daha yerinde olur) hep kanla bastırılması, 1937 – 1938 yıllarında dersimde Kızılbaş Alevilere karşı uygulanan soykırım nitelikli “kök kazıma” operasyonu, Müslüman olmayan inanç gruplarına (Hıristiyanların yanı sıra Aleviler, Museviler) karşı kışkırtılan pogromlar, ekonomik çökerte operasyonları, aynı zihniyetin, benzer yöntemlerin ürünüdür ve bu halklardan özür dilenmesini zorunlu kılar.

SKD olarak biz, bu kampanyayı, devletin ve onun güdümündeki bütün kurumların “soykırım tabusu”nun yıkılması karşısındaki gösterdiği tepkileri hesaba katarak, gelebilecek bütün ırkçı saldırıları birlikte göğüsleme sorumluluğu ve dayanışma bilinci ile destekliyoruz.

Bizler, imza metninin sonuçta bir uzlaşma ortak noktası olduğunun, bu kampanyanın hem inisiyatorleri, hem de imzalarıyla katılanlar açısından 1915 tarihi gerçekliğine farklı yaklaşıldığının bilincindeyiz. Dolayısı ile kampanya süresinin yoğun tartışmalara sahne olduğundan ve olmaya devam edeceğinden eminiz. 1915’de yaşanan sürecin ne olduğuna, nasıl nitelendirilmesi gerektiğine dair resmi tarihin dayatmaları dışında yürüyecek olan tartışmaların, bu güne kadar titizlikle korumaya çalışılan “soykırım tabusunun” temelden yıkılmasına hizmet edeceğini düşünüyoruz.

Tartışmalara aktif olarak katılacağız; taraf olacağız. Yapıcı eleştirilerimizle yüzlerce ve hatta binlerce iyi niyetli insanla birlikte, bundan sonra daha cesur ileri adımların atılması için ortak zemin yaratmaya çalışacağız.

Kampanyanın başlamasına paralel olarak imza metnine karşı ırkçı saldırılar dışında haklı gerekçelere dayanan yapıcı eleştirileri³, farklı yaklaşımları, en iyi bir şekilde değerlendirmeye ve kamuoyu ile paylaşacağız.

Her şeye rağmen bu kampanyanın en iyi başarı ile sonuçlanması için insan haklarına saygılı herkesi seferber olmaya davet ediyoruz.

İmzalarınız için kampanya sitesinin linki: <http://www.ozurdiliyoruz.com>

Frankfurt, 24.12.2008

³ Bu temelde üzerinde düşünmeye değer gördüğümüz iki eleştiri yazısını ekte iletiyoruz. Bu yazılardan biri Orhan Miroğlu’nun Taraf gazetesinde yayınlanan “**Metz Yeğern, Seyfo ve özür dileme kültürü**”, diğeri ise www.gelawj.org sitesinde yayınlanan “**Felaket değil, Soykırım**” başlıklı yazılardır.